

Mos Maiorum: Το έθιμο του φρουρίου

Δεν επιτρέπεται να βρίσκεσαι εδώ». «Ομάδα τριών αστυνομικών με πολιτικά σου πιάνουν τη συζήτηση, αν δεν φαίνεσαι πολύ Γερμανός, δύο ένστολοι σε πλησιάζουν και αρχίζουν να ρωτούν για ταυτότητα, πιθανόν από το σήμα που δίνουν οι αστυνομικοί με τα πολιτικά».

Είναι μερικές από τις αναφορές που συγκεντρώνονται στην [ηλεκτρονική πλατφόρμα χαρτογράφησης](#) των επιδρομών και των ελέγχων που έχει εξαπολύσει η Ευρώπη εναντίον των προσφύγων και των μεταναστών που προσπαθούν να φτάσουν στο έδαφός της. Πρόκειται για μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση (Mos Maiorum) με τη συνεργασία της Frontex, της Europol και των κρατών-μελών της ζώνης Σένγκεν η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 26 Οκτωβρίου.

[Κινούμενη σ' ένα κλίμα μυστικότητας και πληροφόρησης με το σταγονόμετρο](#), και δεδομένου ότι δεν έχουν υπάρξει επίσημες απαντήσεις για τις τύχες των μεταναστών που ελέγχθησαν σε προηγούμενες επιχειρήσεις, η Ευρώπη-Φρούριο ενδιαφέρεται να ελέγξει τις μεταναστευτικές ροές και να ασκήσει πειθαρχία προς όφελος των κυρίαρχων πολιτικών και οικονομικών σχεδίων.

Με τα λόγια του πολιτικού φιλόσοφου και συγγραφέα Bleri Llishi ([από μετάφραση στο site Barikat.gr](#))

Η επιχείρηση παρουσιάζεται ως πρόληψη ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα και το trafficking, αλλά το παρελθόν μας έχει δείξει ότι αυτά αποτελούν απλά μια δικαιολογία. Κατά τη διάρκεια προηγούμενων επιχειρήσεων, πρακτικά κανένας διακινητής ανθρώπινων ζώων δεν συνελήφθη, οι μόνοι συλληφθέντες ήταν μετανάστες χωρίς χαρτιά οι οποίοι κατέληξαν σε κέντρα κράτησης και τελικά απελάθηκαν. Επιπλέον, η Ευρώπη επιδιώκει την επέκταση της βάσης δεδομένων της Frontex και της Europol

μέσο επιχειρήσεων αυτού του είδους.

Στην Ισπανία έχει ήδη ξεκινήσει η καμπάνια (“venid a por mí”) κατά της επιχείρησης με το ειρωνικό σύνθημα «έλα και πιάσε με» (βλ. βίντεο)

Χ.Σ.